

דורית יקירתי המון שלומות!

אתמול בהחלט הייתה לי הצלחה. קיבלתי שלושה מכתבים ממך. אני לא מבין מה קורה בדואר שמכתב מלפני שבוע ומכתב מלפני שבועיים מגיעים יחד (המכתבים שקיבלתי הם מה-15/20/23/1). לגבי עניין תדירות המכתבים אני מבין במאה אחוז ובהחלט ברור לי שעבדת קשה קשה על הלימודים ואני בכלל לא כועס. להיפך, אני מלא הערכה לחריצות ואני מקווה שיהיו גם תוצאות (קחי דוגמא את ציון ה-80 שלך).

אני מוכרח לומר לך שזאת הפעם האחרונה שאת כותבת לי משהו על זה שאת מנדנדת לי בעניין הגעגועים או בכל עניין הקשור בכך. שתדעי לך שאני לא יודע מה את חושבת שמגיע לך ממני אבל את זה יש לך את מלוא הזכויות לעשות. וזה באמת באמת לא מטריד אותי יקירתי. כבר כתבתי (אולי איזה עשרים פעם) שתכתבי בדיוק מה ואיך את מרגישה וזאת הפעם האחרונה שאני שומע ממך משהו כגון זה. נקודה.

לגבי עניין קריאת קטעים "מצונזרים" לנאוה. אני מאוד הבנתי את צורת הכתיבה שלך אלי בנידון. מאוד מאוד השתדלת להתאים את עצמך למה שאת חשבת שתהיה התגובה שלי. זה נכון למה שהייתי נוהג אולי לפני שלושה ארבעה חודשים – אולי אפילו כועס. אבל אני רוצה לגלות לך סוד שבעניינים מסויימים הייתי לפעמים מסוגר ואפילו מחתרת, ואני מתכוון לכל מה שקשור במערכת היחסים בינינו. אפילו את תודי שכמעט אף אחד לא ידע את המהות האמיתית של יחסנו. זאת עובדה ואני חושב שתסכימי לכך. ואני חייב לומר שאצלי חל שינוי גדול בכל הגישה הזאת. אני באמת גאה באהבה הזאת, זאת האמת הפשוטה. היא פשוט נהדרת ולכל הרוחות הדברים יפים אדם צריך להיות גאה ולפעמים אפילו ברבים. ואני מבין היטב את היחסים שנוצרו ביניך לבין נאוה ושתדעי שאת יכולה לקרוא לה מה שאת רוצה. אני בהחלט סומך עלייך שתדעי מה אפשר ומה לא. כמובן שלא הייתי מרשה לך (ואני בטוח שלא היית עושה זאת) לפרסם את המכתבים ברבים. אך במסגרת שכזאת זה טבעי, ברור ומצדי את המחליטה. אני באמת מרגיש שלפעמים יוצאים לי מכתבים יפים, משום שיש לי המון קרבה אלייך וזה הכוח המניע ביצירת מכתבים כאלה. ועוד פעם אני בטוח שאת יודעת ומרגישה מה מיועד לשנינו ומה אפשר לקרוא. אז עשינו עסק, נכון?!

דבר נוסף זה החתונה של אחיך.

קודם כל צרור של ברכות (ותמסרי לו את זה!) שנית, באמת מצא חן בעיני שהחתונה לא תהיה בחגיגות והצגות למיניהן. זה בהחלט תואם את המצב וכתבתי את זה משום שבאמת אני מעריך תגובות נכונות של אנשים במצבים מסויימים, ובאמת המון הצלחה לרני ולאשתו לעתיד ואפילו יש כבר בן, אז זאת באמת הצלחה אמיתית וסימן טוב לעתיד.

וכעת לנושא שהרגיז אותי.

אני לא מבין מדוע החלטת מספר החלטות כגון: שזה נראה לך בלתי אפשרי לנסוע לחו"ל השנה, שעד נובמבר לא אסיים את התוכניות שקבעתי לעצמי, ושעניין הלימודים שלי באוניברסיטה בלתי אפשרי השנה.

ראשית אל תחליטי לי שזה בלתי אפשרי עניין הנסיעה שלך לחו"ל. אני אומר לך שכן תסעי אך בהחלט יש לנו עוד זמן של שישה חודשים ועוד יכולים להתרחש דברים בעתיד. בכלל תחליטי לעצמך ראשית מה שאת רוצה ולא מה שבלתי אפשרי. וכבר כתבתי לך לגבי הגדרת מטרות בחיים וכל סוג של מטרה או שאיפה, כמובן בתחום ההגיון וזה בשלב זה כלול בתחום הזה.

שנית אני לא מבין מה לא אוכל להספיק עד נובמבר (ואני חושב אפילו לפני כן), ואני מתכוון לדברים שאמרתי לך (תכתבי לי על כך משום שזה באמת מעניין אותי). כמובן שגם עניין הלימודים הוא לא בלתי אפשרי השנה, ובהחלט בחודשים הקרובים אדע בדיוק את התוכניות שלי וכמובן שאכתוב לך. מה שאני רוצה שיהיה ברור לך שתוך חצי שנה בערך אנחנו נפגשים, וזה בהחלט בתחום התוכניות שלי.

אצלי כמובן שמורגש השינוי במצב.

בבת אחת חזרתי לכל המתרחש בארץ, ואני מתכוון בעיקר לעניין האינפורמציה. אנחנו במשרד מקבלים כל יום עיתון מלפני חמישה ימים מהארץ כך שאני בהחלט בעניינים (את לא צריכה להמשיך לכתוב לי בנושא). היום גמרתי את החפיפה של יומיים שעשיתי עם הבחור שאני מחליף אותו. סה"כ סדרי הביטחון בהחלט טובים ובאמת שהופתעתי לטובה מהם. אני אעבוד ארבע שעות וארבע שעות אצל טדי וזה באופן סופי. אני עוד פעם כותב לך שזה בהחלט גיוון טוב וגם דריסת רגל לגבי בחינות (בגרות או כניסה לאוניברסיטה) שארצה לעשות בקונסוליה. סה"כ במשרד החינוך אני אמסור את הכתובת הפרטית שלי כך שהם באמת לא צריכים לדעת שאני עובד בקונסוליה. כמובן שההרגשה שלי בכל זאת טובה יותר עכשיו. האמת שרוב העובדים במשרד מדברים אנגלית כך שבאמת גם מהבחינה הזאת זה טוב. כמו כן יהיה לי זמן ללמוד אנגלית כל יום כמה שעות ובכלל המהלך הזה מוצלח.

מזג האוויר הטוב עזב אותנו.

שלג יורד במשך היומיים האחרונים וכנראה שחודש פברואר יחזיר לנו קצת ממה ש"הפסדנו" בינואר. מילא, החורף באמת עוד מעט עובר וסה"כ הזמן ממשיך לדהור לטובתנו. דבר אחרון שאני מוכרח לכתוב לך וזה מנוה-מגן. היום קיבלתי מכתב מגידי והאמת היא שברגע הראשון הייתי די בשוק. הוריו כנראה הולכים להתגרש והמצב אצלו בהחלט לא קל. כמובן שכתבתי לו מכתב, ובאמת מכתב יפה ומעודד. כמובן שבמידה ותפגשי אותנו תתנהגי כרגיל. אני מניח שכל העניין לא סוד, אך את יודעת, תשתדלי לנהוג בהתאם למצב. סה"כ כתבתי לו שהעסק באמת כואב והבנתי שהאמא במצב גרוע, אבל יחד עם זאת דווקא עכשיו עליו להיות החזק והתומך. עסק באמת לא נעים, אבל גידי חייב לעמוד בכך. זאת הרגשתי, לפחות.

אני מסיים כתמיד בדבר הכי משמש וזה שאני נורא, נורא אוהב אותך ומנשק אותך אלפי נשיקות.

מיכה