

אבא, אמא, חגי ועמוס שלום רב!

השבת הייתי אצל סבא וסבתא בקריית טבעון, בנשר ובנוה שאנן. אכלתי ארוחת צהריים בקריית טבעון ואחכ נסעתי לסבתא דבורה ומשם יחד איתה לרוחקה ואלי. כולם מוסרים לכם דש.

השבוע הגיע חשבון הטלפון לחודשים ינואר-פברואר (אל תשאלו 747 ל"י!!) נתתי את החשבון לאורי בס והוא אמר שזה בסדר. (דרך אגב, הוא אמר לי שציפור קטנה לחשה לו שאתם תקדימו את החזרה ארצה, האם זה נכון?)

כללית העניינים נכנסו למסלול טוב פרט לזה שהעוזרת לא באה השבוע ולכן רחצתי את הבית לבד (לא נורא!).

לגבי ההוצאות הכלליות, הרי שיש הוצאות בלתי צפויות, אך אני מקווה להסתדר עם התקציב שנשאר לי כדוגמא: כשעשינו חשבון לגבי המכונית חישבנו לפי 10~1 אך המציאות היא שהמכונית צורכת יותר. (אני לא עובר אל הקילומטרים המוקצבים). אולם כמו שאמרתי סה"כ אני מקווה שבעיית הדלק תיפתר לי מאפרייל משום שעשיתי עיסקה עם חבר שלי בצבא (בלי שום קשר לדלק צבאי כלשהו!) על קבלת 200 ליטר דלק בתחנת דלק מסויימת בעיר.

תשלחו לי את מספרי הזהות שלכם (אבא, אמא) משום שרושמים את הבתים של השיכון בטאבו וזקוקים להם.

להתראות בקרוב

מיכה

אבא, אמא, חגי, ועמוס שלום רב!

קיבלתי את המכתב בו כתב אבא שאתם נוסעים לקנדה עוד לפני הסדר. את הסדר אני אבילה כנראה ביפעת (מי היה ביפעת!?) (החלטה שלי לגוון קצת מהשיגרה).

כללית אני מסתדר טוב פרט לכמה דברים. הדבר העיקרי הוא שהעוזרת איננה (נעלמה מהשטח. לא יודע היכן לחפש אותה). דבר שני שהוא לא כל כך אקטואלי עכשיו זה שהנור התקלקל (לא נורא הגשם נגמר). דבר נוסף שהגיע ואני לא יודע מה לעשות איתו זה הדו"ח שאבא צריך לתת על ההכנסה לשנת 72/71.

לגבי התוספת מהסוכנות לא ברור לי בדיוק מה זה ואיך אקבל את זה (הם לא התקשרו איתי). אבא, קיבלת מכתב תודות אישי מחיים בר לב (אני שומר לך על המכתב כשתחזרו תקרא אותו). כמו כן הגיע הרישיון נהיגה שלך (דרך אגב הוחמרו פה החוקים מאוד בנוגע לעבירות תנועה - אני נזהר!) שילמתי בעדו והכל בסדר.

כולם, כולם מוסרים לכם דייש

להתראות, מיכה