

דורית יקירתי שלומות המון!

האמת היא ואני מוכרח לכתוב לך, שאני כועס. אני לא יודע על מי, מקוה מאוד שעל הדואר. הסיבה היא שזה שמונה ימים שלא הגיע לי מכתב ממך. המכתב האחרון שהגיע אלי היה מה-20/11 כך שאני לא יודע מה התרחש בשבועיים האחרונים אצלך. חיכיתי ביום שישי למכתב והוא לא הגיע וכמו כן ביום שני וגם היום לא הגיע מכתב, ועצוב לי קצת.

חבל, משום שאני מתחיל להתארגן פה גם מבחינה חברתית (כתבתי לך שאני לא מודאג בנידון. אז זה התחיל בקשר שיצרתי עם סטודנט ישראלי פה, וזה המשיך בכך שהתברר לי שהאנגלית שלי לגמרי לא רעה. כתבתי לך שלאחר שבועיים ראשונים הרגשתי התקדמות גדולה ואחר כך דריכה במקום. אז הדריכה במקום לקחה שבוע שבועיים ולאחר מכן הרגשתי עצמי די בטוח (אני כותב לך זאת בצורה סכמטית כדי שתביני מה קרה לי בנידון). ובכן, ביום שבת הייתי מוזמן למסיבה מאוד מפוארת במקום שנקרא CASA LOMA. זוהי טירה שנבנתה לפי כמאתיים שנה והיא שייכת כיום לעיריית טורונטו. את המסיבה ערכה החברה שבה אני עובד לכבוד השנה החדשה. וכמובן שהיא כללה אוכל ושתייה כמו שצריך להיות וריקודים. ביום שישי חשבתי לעצמי שאני לא יכול ללכת למסיבה כזאת בגפי (להזמין אותך למסיבה היה קצת מאוחר מפאת קוצר הזמן) אז בחרתי מספר טלפון מבין התריסר שיש לי פה והפעם הצלחתי. אני חושב שבאמת בגלל שיכולתי לדבר די טוב, זה חשוב מאוד סך הכל כשאתה נפגש פעם ראשונה עם מישהו/מישהי וגם לאחר הפעם הראשונה. הבחורה נחמדה מאוד, שמה ג'ודי והיא לומדת שנה שניה באוניברסיטה היסטוריה ואנגלית (כמובן שהיא כבר הציעה לי את עזרתה באנגלית). המסיבה הייתה נהדרת. רקדתי לאחר שלוש שנים ובאמת היה ערב מהנה.

ביום שישי לפני המסיבה הייתי אצל המשפחה שלי והיה גם כן נחמד מאוד.

כל השלושה ימים האחרונים (ו', ש', א') היו ימים באמת יפים מאוד וניצלתי אותם לסיור בעיר להכרת הגזרות השונות. היום הגיע תחילת החורף האמיתי כאן. על הבוקר איך שאני מתעורר כל האזור מכוסה שלג, קור כלבים והשלג הולך ומצטבר, מילא גם לזה אני מתחיל להתרגל.

זה מה שיש לי לספר הפעם. חבל שאני לא יכול להתייחס למה שקורה אצלך משום שאני באמת לא יודע, וחבל.

דוריתי, כללית אי נכנס לתלם באופן סופי. לגבי המגורים שלי, התברר לי שאת ארוחת הערב אני אוכל בדירה שאני גר, מתוך כך ומתוך שיקולים נוספים החלטתי לשלם לה חמישים דולר לחודש, היא באמת לא צריכה את זה אבל זה התקבל בצורה מצוינת ואני שמח על כך. בכלל למדתי שאסור לקחת שום דבר אם אתה רוצה להיות עצמאי, ואת הרי מכירה אותי, אני לא אחד שימסור דין וחשבון על מה שאני עושה. מכאן שאני כבר כשבועיים וחצי עצמאי לחלוטין, שומר על קשר עם המשפחה אך לכולם ברור שאני עושה את מה שאני רוצה. זה היה קצת קשה למספר אנשים מהמשפחה להבין זאת אך בעניין זה אני לא הייתי מוכן לוותר וגם אם הדבר גרם לחיכוכים. בסופו של דבר הוכח לי שגם בנידון צדקתי.

בכלל אני רוצה להגיד לך שאני לומד הרבה דברים. אומנם רק חודש ושבע חלף מאז בואי אך אני מרגיש בצורה מודעת שאני לומד מספר דברים לעיצוב האישיות. שלא תביני לא נכון, מה שברור לי שחינוך מצוין יש לנו הישראלים, החינוך הבסיסי, אך את יודעת את הליטוש אני מקבל פה וזה חשוב (יחזור לך חבר סה"כ יותר משובח, את לא תפסידו מזה).

את יודעת, תמיד שאני מתיישב לכתוב לך זה נשפך לי וזה באמת טוב. אני משתדל לכתוב לך הכל ורוצה להתחיל לקבל מכתבים ממך. אני מקווה שאת מרגישה במכתב מצב רוח אופטימי למרות אי קבלת המכתבים ודעי לך שלא טעית בנידון. אך אני לא מוכן לותר בשום אופן על מספר מכתבים כל שבוע ממך.

אני אוהב אותך נורא נורא

מיכה