

אהובתי היקרה שלומות

האמת היא שאני קצת לא יודע במה להתחיל. יש לי כל כך הרבה רשמים וחוויות שזה קצת קשה לכתוב על הכל, אבל אנסה. ולהקלת העניין אספר לך בסדר כרונולוגי את הקורות אותי מיום שישי אחה"צ ועד יום ראשון אחה"צ (הזמן שבו אני כותב את המכתב).

ביום שישי סיימתי את העבודה בקונסוליה ונסעתי הביתה (אצל טדי סיימתי עוד ביום חמישי) לארוז את הדברים ולגשת להחליף את הכסף הקנדי שלי באמריקאי. ואני חייב לומר לך שמה ששימח אותי ביותר היה מכתב נהדר (והוא באמת היה כזה) ממך. זה בא בדיוק בזמן ומה עוד שכמו שציינתי כבר הוא היה נפלא (ולאו דווקא משום שהיה לי מצב רוח מרומם). כמו שכתבת לי לקחתי את כל מטען האהבה ששלחת לי (ובאמת לא הייתי צריך לשלם מטען עודף בשביל זה) אני עוד אחזור מדי פעם בפעם למכתבך בהמשך המכתב הזה).

ביום שבת קמתי בשעה שש ובשעה שש ושלושים הגיע הטקסי שהזמנתי. בשבע הייתי כבר בשדה התעופה. תוך עשרים דקות גמרתי את כל העניינים הקשורים בטיסה ובשעה שמונה ועשרים המראתי למיאמי.

הטיסה הייתה מצויינת.

מזג האוויר היה טוב מאד ובכלל טיסה של פחות משלוש שעות נותנת לך אפשרות של התרשמויות ואינה מעייפת כלל. בשעה אחת עשרה נחתתי במיאמי ועוד בדרכי משדה התעופה לקרוב המשפחה התברר לי שנפלתי למקום בלתי רגיל. קשה לי קצת לתאר את ההתרשמות הראשונית שלי משום שזה משהו שצריך לראות, אבל אנסה. העיר עצמה שוכנת על האוקיינוס כששלוחות מים מבתרות את כל העיר. עצי הדקלים וירק בשפע שולטים בנוף והאמת שזה הרבה יותר דומה לנוף בהוואי מאשר לנוף בארץ. הרושם הראשוני הוא של עיר נופש כולל לכולם – תיירים ומקומיים כאחד. וכל זאת עד להגיעי למקום הימצאי הנוכחי. איך שאני מגיע לדירה מתברר שיש לי באמת הכל מבחינת התנאים. המקום זהו בית דירות ענק שלמטה ישנה בריכת שחיה, ארבע מאות מטר מפה נמצא חוף הים ואם זה עדיין לא הכל אז יש לי גם מכונית שאני יכול להשתמש בה כרצוני – מה את אומרת?

לאחר שעה של התארגנות בדירה אני למטה בבריכה ואח"כ לטובת השיזוף אני בשפת הים. יש לי כבר צבע לא רע (מקווה שישאר לפחות חלק ממנו לארץ). ובאמת כפי שהתרשמתי בתחילה כך היא מיאמי, בריכות שחיה בכל בית דירות, ספינות מרוץ בכל פינה (יש רבים שיש להם את הספינה ליד הבית כמו אצלנו המכונית) ווסף לכל הקרנבל הזה, שמונים אחוז ויותר ב- MIAMI BEACH הם יהודים. אז אני מקווה שהצלחתי קצת להעביר לך מהאווירה השוררת כאן. האנשים שזופים ובאמת כל אחד מסתובב כך (ברחובות) בבגד ים ובחצי לבוש. כל העיר הזאת מורכבת מעשרות בתי מלון, חדרים להשכרה, בריכות שחיה, ים, בתי מגורים שגם הם די דומים למלונות ובסה"כ מתקבלת תמונה מאד עליזה. הוף עצמו מקסים וכמו שהזכרתי הירק פה מאוד בולט. למרות שזו עיר גדולה הבניינים די ישנים וגם זה מוסיף לאופי המיוחד של המקום. ואני יכול לומר שזהו תחילת "ירח הדבש" שלי בנסיעה הזאת ובאמת קצת חבל שזה "ירח דבש" של אחד. משום שסה"כ כל כמה שאני מתרשם יותר ונהנה יותר אני מרגיש יותר בחסרונוך וזה באמת כך. זה קצת אולי מצחיק לומר אך נורא חבל שאת לא איתי משום שכדי שזה יהיה מושלם זה משהו לשניים. ושלא תביני אותי לא טוב, זה לא פוגע בהנאה שלי. כל מה שכתבתי לך בשורות הקדמיות. אך אני מוכרח לומר לך שאני המון חושב עליך בכל רגע שאני נהנה ממהו חדש משום שהייתי רוצה לשתף גם אותך ולא רק דרך כתיבת מכתבים. יש משהו באווירה (לפחות למבקרים) שמכניס מין רומנטיקה בקו דק, ואין ספק שיש בזה לעורר המון המון אהבה וידיעה שאני אפצה את עצמי תוך תקופה קצרה איתי), אלא מתוך המון המון אהבה וידיעה שאני אפצה את עצמי תוך תקופה קצרה (אני בטוח שיהיה לי עוד הרבה לספר לך כשניפגש).

היום התעוררתי בתשע ונסעתי עם קרוב המשפחה שלי למקום שבו רואים את הצגות הדולפינים המפורסמות של מיאמי. ומה אומר לך, מה שמספרים זה אמת. המופע זה משהו בלתי רגיל והדולפינים מוכיחים שיש בהם קצת מהחוכמה האנושית. באותו מקום ישנו אקווריום ענק שבו אפשר לראות את כל סוגי הדגים בעולם וזה באמת משהו יוצא מהכלל. לאחר הביקור הזה נסענו למקום שהוא כמו שמורת טבע של ג'ונגל אמיתי אך רק לעופות ובעיקר לתוכים. זהו יער בלתי רגיל ויש להניח שיש שם את רוב סוגי התוכים בעולם. כמו כן יש שם פלמינגו. ומי שלא ראה קבוצה ענקית של פלמינגו באמת הפסיד יופי טבעי בלתי רגיל. יש שם באותו הג'ונגל משהו בעל אופי טבעי אמיתי ללא נגיעת יד אדם וזה באמת מרשים. כל הסיפור הזה ארך עד שעה שתיים אחר הצהריים בערך ולאחר מכן נסענו למסעדה טובה וחזרנו בשלוש הביתה. אני כמובן זינקתי לבגד הים ואני כעת לאחר שעתיים של שפת ים טובה.

זהו מה שקרה איתי ביומיים וחצי האחרונים ואני מקווה שהצלחתי להעביר אלייך קצת מההתרשמות שלי משום שאני עוד פעם חוזר ואומר שזה משהו שצריך לראות ולהרגיש בכדי להבין היטב למה אני מתכוון.

חמודה שלי, הייתי נותן המון להיות איתך ברגעים הנהדרים שלי פה ואני כל כך גדוש באהבה שאני באמת לא יכול לכתוב בדיוק איך אני מרגיש אך אני בטוח שתהני משום שסה"כ זה של שנינו ואיך כתבת לי במכתבך שיש לנו סוף משותף – וזאת האהבה – אז אני מסכים בכל מאת האחוזים שזהו סוד שעוזר להרגשה הטובה ([אפילו אם מתגעגעים] זה לא עומד בסתירה להרגשה הטובה, אלא להיפך). ואת באמת הצלחת לבטא במכתב שלך בצורה מדוייקת את הרגשתי. אני מתגעגע מתוך הרגשת סיפוק וגאווה על אהבתנו משום שאם יש סוד נהדר, אז זהו הסוד שלנו.

כל האהבה שרק אוכל לתת לך – קחי אותה היא שלך

ממני