

אהובתי היקרה שלומות

קודם כל שלא יהיו טעויות, המכתב הזה מניו יורק.

ושנית (ובטח לא מבחינת סדר העדיפויות) הערב אני באמת נורא מתגעגע, פשוט הכל יצא יחד. אני היום בן את יודעת כמה ואני נמצא כעת בחדר משלי בבית-מלון לאחר יום גדוש ואת פשוט צריכה להבין. הערב הזה לפני שנה זכור לי בצורה ברורה שמשוהו נצבט בלב.

הגעתי היום לניו-יורק בצהריים ברכבת מושינגטון. נדמה לי שלא כתבתי לך עדיין את כל הטיול שלי בושינגטון וזה באמת משום שהייתי לחוץ והזמן ממש בלתי מורגש. כמובן שמיציתי את וושינגטון בצורה יסודית מאוד. הייתי בכל המקומות כשהבולטים בהם זה ה-CAPITOL, שזהו מבנה מרשים מאוד ולפי דעתי האישי גם המבנה היפה ביותר בושינגטון. כמו כן הייתי במרכז התרבות על שם קנדי. גם זה בניין יפה מאוד ומשרה אווירת תרבות מורגשת. ביקרתי גם בפסל לינקולן המפורסם ובבית הקברות הגדול של ארלינגטון. כמו כן ביום ראשון לקחו אותי לאחוזתו של וושינגטון שזאת אחוזה מרשימה מאוד במיוחד מבחינת התמונה שהיא מציירת על צורת החיים לפני מאתיים שנה בארה"ב. ואם לא די שראיתי את כל המקומות הבולטים בעיר, לקחו אותי לסרט באחד הערבים ותנחשי למה? נכון, ל-CABARET וזאת ביוזמתי. פשוט כתבת לי שהיית אז "הרשתי" לעצמי ללכת לסרט טוב והוא באמת מצא חן בעיני (הבנתי הכל מבחינת השפה) למרות שאינני יודע אם הייתי הולך לראותו פעם שניה. הקטעים המתרחשים על הבמה היו הרבה יותר טובים לדעתי מאלה שמקבילים להם בסיפור במציאות.

טוב, היום בצהריים נפתח סיפור ניו-יורק ומה אגיד זה משוהו שונה כל כך, חזק כל כך, שבשעות הראשונות אתה קצת בשוק. הגעתי לניו-יורק והחדר במלון כבר הוזמן בשבילי כך שהנחתי את החפצים ויצאתי לסייר בעיר. קודם כל הייתי במרכז התרבות על שם לינקולן וזה הדבר הגדול והיפה ביותר שראיתי עד כה. יש להניח שגם לגבי העתיד תופס המצב הנ"ל. זהו מרכז תרבות נהדר ברמת ביצוע ארכיטקטונית בלתי רגילה. מה שמעניין שיחסית המחירים למופעים די זולים. לאחר מכן הלכתי למרכז רוקפלר שבו פשוט אתה מקבל תחושה של מה זה גורדי שחקים ומה זו בניה בכלל. כמובן שהייתי גם בכיכר הטיימס המפורסם. פשוט אני מתגורר

חמישים מטר ממנו אז אין ברירה. ריכוז ההופעות פה הוא מדהים, וכמובן שאת ברודווי חרשתי כבר שלוש פעמים.

דורית, עד שלא רואים ממש כשאתה עומד על המדרכה של השדרה החמישית או השישית, אתה לא מבין בכלל מה זאת מסה של אנשים, בניה ובידור.

אני בטוח שאני לא כתבתי על הכל וזה פשוט מתוך ריכוז כל כך גדול של דברים בתקופה כה קצרה. סה"כ אני מקווה שקיבלת קצת מההרגשה שלי בכל הטיול הזה. מבטיח שנשלים יחד את כל התמונות ויש להניח שזה כבר קרוב מאוד. פשוט לפי התכנית שלי אני רוצה להגיע בראשית יולי (ממש בראשית) ואני מחכה רק לפגישה שלי מחר עם השותף לטיול הבא (התקשרתי והוא לא היה בבית). אני רוצה לצאת לטיול הבא כבר בשבוע הבא ולחזור כשבועיים לפני הבחינה, לעשות אותה ולהמריא למספר ימים ללונדון בדרכי לארץ. במכתב הבא נדע טוב יותר אך בכל מקרה זה בסביבות החודשיים ואני בטוח שעם כמות האהבה שיש לנו אחד לשני זה כבר לא הרבה. אני אחזור לטורונטו ביום שישי אחה"צ או שבת.

באהבה נפלאה ונשיקות בלי סוף

מיכה