

30.11.72

דורית יקירתי שלומות!

דבר ראשון שברצוני לכתוב לך שאני באמת כבר לא יודע כמה זמן הולך מכתב מישראל אלי. היום קיבלתי מכתב מה-24 לחודש מחיפה (חבל שלא ממך) ומכתבך הקודם הגיע אחרי שבעה ימים, כך שמצא מתוך הנחה שלוקח למכתב להגיע אלי שבוע וזהו. ועכשיו לנעשה אצלי.

כתבתי לך שאני הולך לצלילי המוסיקה ביום שלישי. אז זה היה באמת יפה מאוד. החבר שהלכתי איתו לקח אותי לפני ההצגה (יצאנו מוקדם) למסעדה איטלקית ששמה: THE OLD SPAGHETTI FACTORY שם מפוצץ מאוד והמציאות גם היא הייתה בהתאם. זהו אולם אוכל ענק, הכל באווירה איטלקית. אני לקחתי RAVIOLI, משהו מעניין וטעים. דרך אגב המחירים מפתיעים למקום, בכלל לא יקר. סימנתי לי את המסעדה לימים יבואו.

ההצגה עצמה הייתה יפה מאוד מבחינה ויזואלית. כמוכן שהתוכן זה שמלץ אחד גדול אך התפאורות והשירה היו מצוינים. כמו כן הכל מסביב היה מרשים מאוד. זהו בנין ההצגות הגדול והמפואר בעיר. שמו OKEEFE CENTER וזהו באמת משהו עצום. בהפסקה אתה הולך לחדרי המתנה, אך אלו אולמות מפוארים עם כיסאות ומנורות כמו במסעדה מפוארת. מאוד עשיר ומרשים.

כל העסק נגמר בשעה שתיים עשרה ועד שהלכתי לישון היה כבר אחת. בבוקר לא שמעתי את השעון והתעוררתי בשעה תשע. קפצתי בשיא המהירות מהמיטה וכעבור רבע שעה הגעתי לעבודה. מזלי שזה שאני עובד איתו היה חולה אותו יום, כך שלא נודע דבר על המקרה. בכלל בבקרים קשה לי לקום כל כך מוקדם ושלא תחשבי שאני מתלוצץ. רוב האנשים מתחילים לעבוד בתשע משום שבשבע פה עוד חשוך במקצת, השמש עוד לא יוצאת ובכלל קשה לקום כשאתה יודע על הקור בחוץ. מילא, בשאר הימים אני מדייק וכמה שקשה לי לקום אני מתגבר. יש לי ברירה!?

מזג האוויר פה הוא יחסית טובץ כל השבוע לא ירד גשם או שלג. קצת קר אך השמש יוצאת לעתים להצצה חטופה ובכלל אומרים לי פה שהשנה מזג האוויר טוב מאוד יחסית לעונה.

בהקשר ללימודים המצב טוב.

בחרתי לי את הכיתה הכי טובה מתוך מטרה שאצטרך להתאמץ ואומנם מתברר לי שבחרתי נכון. בקשר לטיפוסים שאני לומד איתם אכתוב לך במכתבים הבאים.
אני קצת ממהר, אני הולך עכשיו ללמוד ורוצה להספיק לשלוח את המכתב עוד הערב.

המון המון אהבה

מיכה

נ.ב. תכתבי לי יותר, טוב

המון המון נשיקות

ממני