

דורית יקרה שלומות

חמישה ימים לשהותי פה עברו במהירות בלתי רגילה.
אני מכיר כבר את מיאמי יותר טוב מטורונטו משום שניצלתי את המכונית וסיירת
בכל האיזור.

כפי שכבר כתבתי לך העיר הזאת נהדרת.

מה שאתה מטייל ומסייר יותר אתה מתפעל יותר. הכל פה מאורגן לתיירים והאמת
היא שנוחיות יש בכל. פארקים בכל פינה, מגרשי גולף, מגרשי טניס, כדור-סל
וכדומה והכל חופשי לקהל. זהו ממש גן עדן לתיירים ולמקומיים כאחד. דוגמה
לנוחיות החיים פה: כל בוקר באה אישה המסדרת את המיטות (וזה בית דירות
רגיל), מסעדה ואולם התעמלות בנוסף לבריכה מצויים כמעט בכל בניין והאמת היא
שאין הבדל בין בתי המגורים למלונות וההוטלים למיניהם. מצב השיזוף שלי ברמה
מצויינת, שרצתי די הרבה זמן על שפת הים ושפת הבריכה ובאמת שלא היית
מאמינה שבחמישה ימים אפשר להיראות כפי שאני נראה (כמעט כמו בשיא של
השנה שעברה). השמש פה באמת מחממת והטמפרטורות גבוהות.

את חיי הלילה לא יצא לי כל כך להכיר משום ששני הערבים האחרונים היו סדר
(בגולה שני ערבים) אבל ממה שהספקתי לראות יש מבחר בשפע וכמובן שאיתך היה
טעם לנסות גם את השטח הזה.

כעת אני מגיע להפתעה שלי. תמיד אני אוהב לבשר לך על הפתעות טובות. כתבתי
לך שכנראה אפגש עם קרוב המשפחה שלי פה אז לפני כשעה (השעה אצלי שבע
בערב) הוא התקשר ומחר אני מצטרף אליו לטיול לאורך החוף המזרחי של ארה"ב,
ממיאמי ועד וושינגטון (קחי מפה אם את לא מדמיינת לך). וזה משהו נהדר. אני
אהיה בדרכים עד ה-24/4 וכמובן שזה מכסה לי שטח ניכר בצורה טובה, ומה יש
לדבר, נושא הטיול למיאמי מתפתח בכיוון טוב מאוד ואני באמת מצוי בראשית
חודשיים של חרישת ארה"ב. מתוך האמור את מבינה שאני מגיע לווינגטון ב-24/4
ומתכוון לשהות שם כמספר ימים ואחר כך לדלג לניו-יורק וגם שם לשהות מספר
ימים ולבסוף לטוס חזרה לטורונטו לכמספר ימים ולצאת לטיול היותר גדול עד
לחוף המערבי. סה"כ המזל הטוב מלווה אותי בצורה צמודה (ותזכירי לי את נושא

המזל כשניפגש – יש מה לספר עליו) ובאמת שיותר טוב מזה לא יכול להיות במצבי. סה"כ גם צריכים לעזור למזל במידת האפשר בפעולה כגון הפסקת העבודה בקונסוליה בצורה נכונה אבל כפי שהזכרתי גם מזל היה בנידון. אני מקווה שגם בדרך תהיה לפחות הזדמנות אחת לכתוב לך (קניתי פה גלויות דואר דומות) ואם לא אז מושינגטון אכתוב את כל הקורות אותו בחמישה הימים הקרובים. האמת היא שלא הייתי מתנגד לקבל בכל מקום גם מכתבים ממך, אך לאכול את העוגה וגם לשמור עליה כנראה בלתי אפשרי.

אני מקווה שאת במצב מעולה, מצליחה בלימודים ובכלל מאורגנת מכל הבחינות. לפי הערכתך אנחנו קרובים כבר למשפט: עוד חודשיים נפגשים וזה באמת כבר קרוב מאוד. אז אל תשכחי את מה שהבטחת, ומצד שני אם יש לך עוד רצונות לגבי דברים שאקנה לך פה, כתבי לי.

דורית חמודה, יותר ממה שיש לי אני לא יכול לתת, אבל אני בטוח שזה יותר מהמון.

אהבה – זה הכל

מיכה